



mensgeworden en heeft

Onder ons

gewoond

Contactblad Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest

Jaargang 50, September 2016

Inhoud september 2016

1. *Wake up BBQ*
2. *Afscheid van Giny*
3. *Pinksterviering*
4. *Een nieuwe lente*
5. *Mijn ervaring*
6. *VIVAT Internationaal*
7. *WJD*
8. *Leiderschap en geloften*
9. *Terugkoppeling Euro assemblee*
10. *KKI bestaat 35 jaar*
11. *In memoriam*
12. *Mededelingen*

De zomer is weer bijna voorbij. Hij zal ons weer verlaten. Het is goed om terug te kijken naar de weken die zo snel zijn voorbijgegaan. Het waren dagen en weken van zon, regen en wind. Maar over het algemeen was het zonnig. En warm!

Met dit samenspel van weersveranderingen vonden ook veel activiteiten plaats in onze wereld, in de kerk, in Nederland, binnen onze SSpS-wereld, in ons persoonlijk leven. Wij konden terugkijken naar de "100 Jaar Vierdaagse" in Nijmegen, naar de "Tour de France", naar "De Wereld Danst in Brunssum Festival", naar de "Wereld Jongeren Dagen" in Polen, en nog meer.

Binnen onze provincie en congregatie is het ook niet stil gebleven. Verschillende zusters in verschillende huizen gingen op vakantie of maakten uitstapjes of gingen op retraite. Voor onze medezusters die niet meer ver kunnen reizen, werden ook

verschillende korte uitstapjes georganiseerd. In het Arnoldusklooster heeft een soort 'verhuizing' van kasten plaatsgevonden om ons archief een plek te geven. Zó hebben sommige zusters de zomer doorgebracht.

Maar er zijn nog andere bewegingen geweest.

- Vermeldenswaard is de deelname van zuster Lili aan de Wereld Jongeren Dagen in Polen.
- Zusters die minder dan 6 jaar geleden de eeuwige geloften aflegden gingen naar Rome om de andere zusters in hun groep te ontmoeten, ook rond een bepaald thema.
- Het provinciaal bestuur ging naar Sulejowek, Polen voor de Euro Assemblee waarin alle bestuursleden van de Europese landen bij elkaar kwamen omtrent een bepaald thema en workshop.

U leest meer over deze gebeurtenissen in deze editie van Onder Ons. Wij blijven ons bewegen; we zijn altijd op weg naar God, in wind en weer. We zijn altijd op weg voor en met anderen, voor onze missie in deze tijd, op de plaats waar we staan. We blijven met elkaar verbonden. Samen maken we er meer iets van!

Veel leesplezier en inspiratie in dit informatieve nummer.

Zr. Melina Polo SSpS

Wake up BBQ

Getuigen van Gods barmhartigheid

Ontmoetingsdag jonge religieuzen en “zoekers”

Op 18 juni organiseerde de KNR een bijeenkomst in het trappistenklooster “Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven”, onder de rook van Tilburg met de titel “Wake up BBQ”. Volgens de huidige situatie in Nederland vragen de meeste religieuze congregaties zich meer dan eens af: Hoe krijgen we nieuwe roepingen? Waar vinden we de jongeren?

De KNR probeert deze bijeenkomst te houden om het contact tussen (jonge) religieuzen en mensen die hun weg zoeken naar het religieuze leven te bevorderen. Dit is de tweede keer dat de Wake up BBQ georganiseerd wordt. Vorig jaar was het de eerste keer. Deze bijeenkomst wordt weer gehouden omdat het toen een groot succes was.

De dag in Koningshoeven begint met de Eucharistieviering in de indrukwekkende abdij samen met de paters en broeders die deelnemen aan de bijeenkomst. Er volgt koffie met een broodje en daarna komen we aan het inhoudelijke gedeelte van de dag.

In het jaar van barmhartigheid heeft de KNR drie religieuzen gevraagd kort in te gaan op de vraag wat voor hen “barmhartigheid” eigenlijk betekent. Pater René Dinklo, sinds 2013 provinciaal van de Dominicanen, spreekt onder meer over de noodzaak van barmhartigheid binnen de gemeenschap en noemt daarbij ook de uitdagingen van het generatieverschil waar veel gemeenschappen mee te maken hebben.

Broeder Thomas Quartier, novice bij de Benedictijnen in Doetichem, spreekt over de wereldbetrokkenheid van de contemplatieve monniken. *“Barmhartigheid betekent niet alleen in actie te komen door de straat op te gaan”,* zegt hij, *“maar ook ruimte creëren waar God spreken kan.”*

Zr. Maria Luxta Crucem, sinds 2008 lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (de Blauwe zusters) spreekt onder andere vanuit de ervaringen van haar congregatie in Aleppo, Syrië, maar ook over het bijzondere effect van de heilige Deur in Heiloo.

Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. In het publiek zitten veel religieuzen en ook inderdaad een aantal “zoekers”. Broeder van Bommel spreekt van 20 “zoekers”, maar na de lezing blijkt dat velen van hen wel degelijk al een bepaalde richting in het religieuze leven gekozen hebben, zoals een postulant van de Dominicanen, postulanten van de Franciscanen, een novice van de Jezuiten, om er een paar te noemen.

Er waren een handvol zoekers, die vonden het een heel goed idee om jonge religieuzen te ontmoeten. Een paar van hen weten dat ze roeping hebben tot het religieuze leven maar ze twijfelen nog er over. Ze waren blij dat ze jonge religieuzen hebben ontmoet en met hen gesproken hebben.

Eindelijk sloten we de dag af met een barbecue. Het was een inspirerende en gezellige dag.

Zr. Suchita



Afscheid van Giny



Donderdag 22 juni nam Giny Bijmans afscheid van ons als leidster van de zusters in “Het Retraitehuis”.

Er waren vele belangstellenden voor deze bijeenkomst. Ook haar kinderen en kleinkinderen waren er bij. Een kleindochter bood oma een tekening aan.

Iedereen nam persoonlijk afscheid en tussen koffie/thee met gebak en drank werden er woorden van dank uitgesproken door Zr. Melina en Yvette Dapperens, die zich de goede samenwerking zal blijven herinneren vooral, als er een zuster moest verhuizen. Dat ging dan zo handig! Zr. Helentruide heeft ook een ludiek verhaal voorgedragen.

Zr. Gré las de officiële dankbetuiging voor namens alle zusters. Hieronder enkele gedachten:

Lieve Giny,

Jarenlang ben jij hier in dienst geweest. Vanaf 1999 bij “Het Retraitehuis” en later bij ons, de Congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest.

Als we ons goed herinneren heb jij destijds een zuster benaderd en verteld dat je graag voor de congregatie wilde werken. Deze zuster heeft dat ter harte genomen. Zo kwam het dat jij op 1 april 2004 in de functie van coördinator- leidster bij de zusters in dienst bent gekomen.

In de jaren dat jij werkzaam was voor de congregatie, heb je veel verschillende taken verricht. Een kleine greep:

Als eerste was je assistent en rechterhand voor Zr. Gré; leidster van een groep zusters, zusters begeleiden, kantoorwerkzaamheden, organisaties zoals de dag van de overledenen, uitvaarten, jubileumvieringen, vervoer, interne verhuizingen, vrijwilligers inwerken, wandelen met zusters, adressenbestand van de zusters actueel houden, en al wat erbij kwam. Op het kantoor van Giny mocht iedereen de hele dag binnenlopen.

Giny, jij hebt eens geschreven: 'De spiritualiteit van de zusters van de congregatie trekt mij nog steeds en steeds vaker ervaar ik dat ik nooit alleen ben'. Wat een kostbaar gegeven!

Bij al wat je deed Giny, kwamen de zusters altijd op de eerste plaats. Jij was er voor hen met hart en ziel, betrokken en loyaal. Je hebt altijd met hart en ziel vóór en mét de zusters gewerkt. Aan jou konden ze alles vragen en een 'nee' kwam nauwelijks voor.

Giny, wij wensen je van harte toe, dat je gaat genieten van 'alleen maar' vrije tijd, die nu voor je ligt. Dat je je dagen mag vullen met al wat jou energie en levenslust geeft, je gezin/familie, vrienden, de natuur, het buiten zijn en dat je je leven gaat leiden zoals jij dat wil.

Wanneer je straks de deur van je arbeidzame leven achter je sluit, gaan er andere deuren voor je open. Enkele woorden die nu heel toepasselijk zijn: zoals Boeddha het zei: 'alles komt en alles gaat'. Dit geldt nu ook voor jou en voor ons.

Giny, heel veel dank dat jij bij ons hebt willen werken, dat je naast ons stond en al die jaren met ons meegelopen bent. Dank voor wie je was en wie je bent. Ga genieten van al het moois wat het leven te bieden heeft en laat de mensen om je heen maar weer eens genieten van je brede lach.

Mede namens alle Missiezusters in Uden.
Zr. Gré.

Nadat er veel heen en weer oude herinneringen werden opgehaald, kwam Giny aan het woord:

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal te bedanken dat jullie gekomen zijn. Ruim 17 jaar heb ik hier met plezier gewerkt, al ging het de laatste jaren moeizaam. Mijn energie raakte op en ik ben blij dat ik deze stap gemaakt heb. Voor al die vele jaren wil ik de zusters bedanken dat ik mocht zijn wie ik ben. Dat ik mocht groeien in jullie spiritualiteit. Het werk van de Heilige Geest heb ik zelf al vaak mogen ervaren. Dank jullie wel voor het vertrouwen, de verhalen en de mooie gesprekken.

Alle collega's en vrijwilligers van Het Retraitehuis en het Arnoldusklooster, dank jullie wel voor de fijne samenwerking. Verder zou ik zuster Willibrord willen bedanken dat ze me toentertijd heeft aangenomen, me altijd geïnspireerd en gesteund heeft. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ze vroeg of ik leidster wilde worden. "Wie ik??" . Ze verzekerde mij dat ik dat kon.

Verder wil ik ons leidsters team, Zr. Ancilla, Zr. Nettie, Ans, Joke en Jacobien natuurlijk, bedanken voor alles wat we gedeeld hebben en het werk wat we samen verzet hebben. En "last but not least", wil ik Yvette bedanken voor de ontzettend fijne samenwerking.

*Nu rest mij nog om te vertellen dat ik zeer blij ben dat mijn lieve kinderen en kleinkinderen vandaag meegekomen zijn. Dat is mijn grootste rijkdom. Philip met- Lotte, Nora en Jonne, Martijn en Nanda met Luuk. Marieke kon er helaas niet bij zijn, maar het zijn allemaal grote schatten !!
Dank jullie wel voor alles.*

Dit jaar word ik 65 jaar, een mooie tijd om te stoppen. Ik hoop dat er iets van mijn oude energie weer terug komt en dan is het mijn plan om volgend jaar de "Camino" weer te gaan lopen. Dat is mijn doel, maar het belangrijkste is gezondheid en dus zou ik zeggen: "Pluk de dag"

*Tot ziens ,
Giny.*

Na het officiële programma bleven er velen gezellig napraten.

Zr. Monique Berends

Pinksterviering in Tilburg

Op maandag 20 juni werd in Tilburg de jaarlijkse “Pinksterviering” gehouden. Behalve de leden van de MHGG (Missionaire Heilige Geest Gemeenschap) van Tilburg waren hiervoor uitgenodigd: Zr. Melina als provinciale overste, de leidsters van de verschillende groepen en Margot Machielsen met haar man Corné, MHGG van Bergen op Zoom. Pater Kees Maas SVD was gevraagd voor de geestelijke begeleiding van deze dag, terwijl de hele organisatie in handen was van Zr. Yuliana met haar staf. Samen met Jan Weber en Corrie Musaerts had zij deze dag voorbereid.



Het programma was als volgt: Tussen 12.30 uur en 13.00 uur ontvangst met koffie/thee en cake. Alle zusters van de gemeenschap Tilburg met inbegrip van Zr. Eustokhia ontvingen de gasten en zorgden de hele dag door dat alle mensen van het benodigde werden voorzien. Om 13.30 uur toonde Pater Kees met ondersteuning van Zr. Elina, Benedictines en wonende in Teteringen het inspirerende PowerPoint van Barmhartigheid.



Daarna kregen we soep en broodjes aangeboden. Hierop volgde een feestelijke Eucharistieviering waarin het vergevingselement een speciaal accent kreeg doordat Pater Kees bij ieder van ons zijn handen op onze schouders legde en heel persoonlijk het vergevingsgebed uitsprak. Als eerste gebeurde dit bij Pater Kees zelf door Zr. Melina.

Na de Eucharistieviering deelde Zr. Melina mede dat Zr. Marie Rose haar taak als coördinatrice van de MHGG had overgedragen aan Zr. Yuliana. Wel blijft zij bereid haar te ondersteunen en dat geldt ook voor Zr. Odetta, die in het verleden ook Zr. Marie Rose ter zijde heeft gestaan. Zr. Melina bedankte Zr. Marie Rose heel hartelijk voor haar jarenlange inzet voor de MHGG in de Nederlandse provincie. Als blijk van waardering kreeg ze een boekenbon en een mooie ruiker bloemen aangeboden.

Zr. Marie Rose bedankte hierop ook alle leidsters, waarvan ze altijd zoveel ondersteuning mocht ontvangen. Ze feliciteerde Zr. Yuliana met deze nieuwe taak en sprak haar waardering uit voor de grote groep leden MHGG van Tilburg, welke nog steeds groeit doordat nieuwe leden zich aansluiten.

Zr. Yuliana bedankte pater Kees Maas en Zr. Elina voor het mooie PowerPoint en de zeer inspirerende Eucharistieviering en alle aanwezigen voor hun bijdrage voor het slagen van deze dag. Hierop bedankte Zr. Odetta, Zr. Yuliana, die samen met haar medezusters en Corrie Mutsaers deze dag zo buitengewoon goed had doen verlopen en ons zo gul onthaald hadden.

Pater Kees Maas gaf ons nog een opdracht mee door middel van de volgende tekst met afbeelding van “De Vader die zijn Zoon omarmt” om deze bv. aan een spiegel te bevestigen **WEES BARMHATIG ZOALS UW VADER...**Tot slot werd er nog koffie/thee met gebak geserveerd om met elkaar nog van gedachten te wisselen over deze geslaagde Pinksterviering.

Zr. Odetta

Een nieuwe lente een nieuwe begin

SVD Provincie dag

Zo luidde het motto van de feestelijke Provinciedag met Jubileavieringen van onze Paters SVD, gehouden in de Bieënkorf van "Park Zuiderhout" in Teteringen 29 juli jl. Ook vrijwilligers en andere gasten, waaronder vijf zusters SSpS aanwezig waren.

De dag werd ervaren als een bijzondere gelegenheid elkaar te ontmoeten, te inspireren en de jongere nieuw- Nederlandse missionarissen beter te leren kennen.

“Het motto roept ons op” zo zei Pater Avin, “tot vernieuwing, geworteld in de oude en lange geschiedenis van de NEB Provincie. En deze dag is een ideale gelegenheid om contact te zoeken met elkaar en onze vriendschap en verbondenheid te vieren”. Zo heb ik het zelf ook mogen ervaren en dat stemt me dankbaar.

Na aankomst en koffie begon om 11.00 uur de Eucharistieviering, verzorgd door de vorige en de nieuwe provinciaal en een van de jubilarissen. De interculturaliteit was vooral bij de liederen te horen: Frans, Gregoriaans, Indonesisch, Engels en Nederlands.

De verbondenheid werd vooral belicht vanuit het evangelie van St. Jan 15:1-8 “De Wijnstok en de ranken”. Mooi was ook dat we allen onder twee gedaanten communiceerden, waarna het lied weerklonk: “I, the Lord of Sea and Sky . . . “ Na de plechtige zegen en het slotlied: “ Uit vuur en ijzer” werden we opnieuw in de “Bieënkorf” verwacht, waar de lunch ons wachtte.

Pater rector Kees Maas heette ons allen van harte welkom. En pater provinciaal Avin Kunnekkadan gaf in het kort zijn visie weer op de toekomst met als voornaamste punten:

De meeste Congregaties zijn bezig met af te bouwen. Wij echter zijn bezig met de opbouw van onze NEB Provincie. Waardevol hierbij is het samenspel tussen jong en oud. Daarom is het voor mij belangrijk de oudere medebroeders te bezoeken om hen te leren kennen door hun verhaal en visie te beluisteren. Dit zal daarom mijn eerste activiteit zijn.

Verder werden tijdens de lunch de zeven Jubilarissen gehuldigd, gevolgd door een feestelijk lied. Van 13.30-15.00 uur was er een middagpauze met gelegenheid om wat te rusten, te praten, fotomateriaal te bekijken of een wandeling te maken op het terrein. Om 15.00 uur ontmoetten we elkaar weer voor een gezellig samenzijn met een aperitief.

We luisterden o.a. naar enkele speelse limericks - vijf in getal - van vroegere dagen over onze Stichter Arnold Janssen, alsook naar een sprankelend gedicht over hem van de ons welbekende "auteur" Pater Cees van de Boogaard.

Ook werd er een informatief PowerPoint getoond over het nieuwe begin van de SVD in Breda - Noord. Pater Bert Woning was benoemd tot Kwartiermaker van dit project. Hij was al enige tijd actief in deze parochie als toeziend administrator. En het verlangen naar een nieuwe SVD gemeenschap leefde er al langer. Wij zagen een moderne parochiekerk en pastorie, waar drie á vier personen zouden kunnen wonen. Het was min of meer een verrassing voor ons allemaal.

Pater Sedfrey uit Filipijnen vertelde ons, dat zij bezig waren met de vernieuwing van de website. Deze werd tegelijk meer missionair door o.a. ook bezinningsteksten, afbeeldingen, liederen en foto's rond zon- en feestdagen aan te reiken.

Hierna werd het programma meer ontspannen door muziek, lied en Afrikaanse dans, wat een ontspannen sfeer teweegbracht. Ook het warm en koud buffet droeg daar veel toe bij. Eenieder en allen samen genoten we ervan. Veel te gauw was het tijd om huiswaarts te keren. Na het afscheid konden wij dankbaar terugzien op een waardevol samenzijn.

Zr. Theomara

Foto's van de SVD Provincie dag



Mijn ervaring

een kort verhaal bij bijgaande foto van het schooljaar 2014-2015

Deze staat in een wijk van Roermond Noordoost, “De Donderberg”. Daar wonen vele nationaliteiten en ook aardig wat vluchtelingen. Hun kinderen komen veelal naar deze school omdat het een goede school is en dichtbij huis, zodat ze te voet kunnen komen. Het is een katholieke school met veel aandacht voor andere culturen en respect hiervoor. Vanuit deze optie wil de school ook graag dat de pastoor, de kapelaan en ik er les komen geven. Dit is de meest boeiende zaak. Want zeker 90% van de kinderen heeft een achtergrond als moslim, hindoe. Af en toe zit er een katholiek kind in je klas. Het is dan vaak van Poolse afkomst of van Suriname of van Burundi. Ook valt een blond kind direct op.

Op deze school heb ik zowel de kinderen van groep vier als van groep vijf. Dus twee jaar achter elkaar. Beide groepen zijn dubbel en dus vier klassen, elk met 17-20 leerlingen per klas. In groep vier behandel ik de Schepping, de talenten die ze hebben (1, 3 of 5), de heilige Martinus, dan de boodschap van de engel aan Maria, het Kerstverhaal met het hoe en wat van de herders. En het hoe en wat van de koningen. De vlucht naar Egypte, de 12 jarige Jezus in de tempel. Rond Pasen dan natuurlijk de Intocht in Jeruzalem, Goede Vrijdag en Pasen. Dan Jezus houdt van kinderen. En van de blinde Bartimeus die roept: “Jezus Zoon van David ontferm U over mij”. Daarom behandel ik ook koning David, als jongste gekozen en vertrouw-vol met Goliath vecht. Dan koning Salomo die om wijsheid vraagt en niet om rijkdom of zo.



Verder uit Jezus' leven: genezing van de lamme, door vier vrienden bij Jezus gebracht. En het dochtertje van Jairus.. Verder het verloren schaap, de goede Herder en Zacheus op zoek naar Jezus. De barmhartige Samaritaan. En als laatste les in groep vier neem ik altijd de Barmhartige Vader/ de verloren zoon. Voor al deze lessen heb ik veel platen, soms in gekleurde kopieën. Als verwerking krijgen de kinderen dan een te maken werkje, een doolhof of een kleurplaat met een opdracht er bij.

In groep vijf hebben ze een eenvoudig werkboek van kopieën A4 formaat. Het begint met het Paradijs en de zondeval, Kaïn en Abel, de ark van Noach, het vertrek van Abraham uit Ur, offer van Isaak, Ezau en Jacob, Josef in de put en diens hele spannende leven tot onderkoning en het tot slaven worden van het volk in Egypte. Mozes en de uittocht, de tien geboden op de berg Sinai, de tocht verder door de woestijn en de komst in de stad Jericho.

Omdat ik eens in de veertien dagen les heb in iedere klas kan ik niet verder komen dan de komst in het Beloofde Land. Ook in groep vijf spreek ik rond Kerstmis over dit feest. Vooral hoe het komt dat Jezus is geboren in Bethlehem en niet in Nazareth waar toch de engel Maria liet weten dat zij de moeder van Jezus werd. Rond Pasen neem ik twee lessen met betrekking tot dit feest.

De hele Goede week loop ik door en ga dan uitvoeriger in op de verloochening van Petrus. om dan na Pasen te mogen vertellen “dat Petrus weer mee mag doen” en zelfs de eerste Paus wordt. Vier klassen van groep vijf heb ik tot nu toe. Die van Maasniel, de school die aan het klooster vast zit, zijn deze klassen 25 leerlingen groot.

In totaal heb ik dus zes verschillende klassen, elk van 30 minuten les. Ook moet ik erbij vermelden dat de leerkracht altijd in mijn les erbij blijft. Zodat ik me minder druk hoef te maken over de orde in de klas!!

In de loop der negen jaren, dat ik nu al in Roermond ben, heb ik dus meer dan 1000 kinderen les mogen geven. Mijn ervaring is dat de kinderen het heel fijn vinden als ik kom. Zelf ben ik blij als deze kinderen zich later herinneren: “Wat was het fijn toen de zuster les kwam geven”. En mogen ook zij Hem nog eens ontmoeten in hun verdere leven.

Zr. Teclane-Vogels

VIVAT Internationaal In België

We ontmoetten elkaar in Leuven van 11-15 juli 2016 voor een workshop, georganiseerd door VIVAT International. De deelnemers waren 26 leden van acht religieuze congregaties (Congregation of the Holy Spirit, Little Sisters of the Assumption, Society of the Divine Word, the Oblates of Mary Immaculate, Comboni Missionaries, the Sisters Servants of the Holy Spirit, the Religious of the Assumption, Adorers of the Blood of Christ), een vertegenwoordiger van de “Convivial” beweging in België, twee vertalers en de technische ondersteuning van vader Georg Laun.

Door de workshop zijn wij tot een beter begrip gekomen van de doelstellingen, de structuur en de organisatie van VIVAT International, haar betrekkingen met de UN, alsmede de “advocacy”, die hun belangrijkste actiemiddel is.

Tijdens de workshop kwamen veel kwesties aan de orde, met bijdragen van mensen die er zelf mee te maken hebben. Dit leidde bij ons tot een beter begrip van de vraagstukken met betrekking tot mensenrechten, zoals migratie, klimaatverandering, mensenhandel. Bovendien heeft de workshop onze ogen geopend voor de JPIC betrokkenheid van onze congregaties en we werden ons bewust van het belang van opkomen tegen omstandigheden die onrecht veroorzaken.

Tenslotte zagen wij als deelnemers de noodzaak om te netwerken met de mensen aan de basis, de andere NGO's, op zowel nationaal als internationaal niveau, wat ons zal helpen om meer mensen bewust te maken van deze kwesties.





Na alles wat in deze workshop aan de orde is gekomen, willen wij onze overtuigingen naar buiten toe brengen door:

- meer bewustzijn te kweken bij de leden van onze congregaties en ook andere leden van VIVAT International en hen ertoe bewegen om zich samen met ons voor deze zaak in te zetten,
- het belang inzien van meer samenwerking als netwerk,
- ons goed realiseren dat onze eerste acties hier in Europa moeten beginnen in plaats van ver weg, omdat wij hier immers wonen, en wij zo onze ideeën kunnen uitdragen daar waar wij wonen en werken.

België is op het moment bezig met de oprichting van een formele tak van VIVAT. Als men kijkt naar de ontwikkeling van onze congregaties, de gemiddelde leeftijd en de voortdurende herstructurering, vragen sommigen zich af of we al of niet zouden moeten overwegen een Europees netwerk op te zetten.

Zr. Suchita



De Wereld Jongeren Dagen (WJD)

Het grootste internationale jongerenevenement ter wereld

Deze zomer waren ongeveer drie miljoen jongeren vanuit de hele wereld aanwezig in Krakau-Polen. Paus Franciscus was ook bij de WJD aanwezig.

Het bisdom Haarlem organiseerde de busreis “Dare2share” naar Polen. Op 20 juli vertrokken 125 jongeren en begeleiders naar Krakau. We kwamen terug op 2 augustus. Naast de busreis zijn op 10 juli vanuit de St. Vituskerk, Hilversum ook nog eens tien jongeren en begeleiders per fiets naar de WJD vertrokken.

Ik ga dit jaar voor het eerst mee naar de Wereldjongerendagen. Zo veel verhalen hoorde ik van WJD in Sydney of Madrid of Rio en ik wil graag ook met de jongeren in contact komen. Dus ik vond het tijd dat ik maar eens mee zou gaan. Ik verwachtte dat het een bijzondere reis zou worden waarin ik veel mensen, vooral jongeren en God beter zou leren kennen. En dat is gebeurd! Echt bijzondere reis, heel veel leuke dingen gebeurd en veel ervaringen.



Hier volgt het journaal van onze reis.

We vertrekken vanuit Sloterdijk-Amsterdam.

Op 20 juli komen we bij elkaar in hoofdingang station Sloterdijk in Amsterdam. Er staan twee bussen met WJD-gangers van de “Dare2share” reis van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Veel families, vrienden en vriendinnen zijn er om afscheid te nemen. Om 07.00 uur vertrekken we richting Praag, de hoofdstad van Tsjechië. De volgende dag komen we daar aan. Op de eerste dag in Praag gaan we de stad verkennen. Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, is het grootste deel van deze WJD aanwezig.

Elke dag hebben we “deelgroep-tijd” om onze ervaringen en verdiepingen van het thema van de dag te delen.

De deelgroep waar ik in zit is erg leuk en ik verwacht dat we bijzondere momenten gaan beleven. Ik heb er onwijs veel zin in! We vormen een geweldige groep met mijn partner begeleider (Pieter). Ik geniet er echt van.

Mijn groep bestaat uit negen jongeren (Joost, Wouter, Michael, Eva, Maartje, Resemarie, Ikar, Daniel en Britt). Ik ben trots op hen. Sommige jongeren denken diep na en hebben een andere manier van kijken en denken. Als persoon zijn ze echt origineel en rechtvaardig. Ieder van hen heeft mooie eigenschappen.





We overnachten vier dagen in een studentenhuis. We bezoeken de Sant' Egidio-gemeenschap en we hebben samen gebeden en gewerkt. Op 23 juli bereiden we pannenkoek en salade voor, voor de daklozen en werklozen en we eten samen in het park.



Op 24 juli vieren we in de St. Vitus Kathedraal in Praag de Hoogmis met als hoofdcelebrant Mgr. Hendriks. Voor het eerst komt het WJD-gevoel heel dichtbij. Er zijn jongeren uit Engeland, Tsjechië en Ierland, die de Mis meevieren.



Deze Mis wordt gevierd in het Tsjechisch en Nederlands. Mgr. Hendriks spreekt zijn Homilie uit in het Nederlands. De WJD-band sluit de viering af met een prachtige voordracht van het WJD-lied 'Blessed are the merciful'.

Bezoek aan Auschwitz op 25 juli

Naast veel momenten van feest, gezelligheid en verdieping in geloof is er tijdens deze reis ook aandacht voor een moeilijk en confronterend moment uit onze geschiedenis. De jongeren brengen een bezoek aan Auschwitz.

Auschwitz was een verzameling van concentratie- en vernietigingskampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland nabij de Poolse stad Auschwitz werden opgezet. Het was het grootste van alle Duitse concentratiekampen en bestond uit Auschwitz I (*Stammlager* of basiskamp), Auschwitz II-Birkenau (*Vernichtungslager* of vernietigingskamp).



Auschwitz



Naar Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen, waarvan het grootste deel werd vergast. Het bezoek heeft op verschillende jongeren veel indruk gemaakt.

Na het bezoek aan Auschwitz is er in de deelgroepen veel aandacht voor het delen van ervaringen en indrukken. In de avond wordt er intrek genomen op de slaaplocatie in Krakau.

De Wereldjongerendagen beginnen 26 juli

Na een lange reisdag komen we in Krakau aan en ontmoeten we Nederlandse jongeren van andere reisgezelschappen. De Nederlandse jongeren sluiten zich bij elkaar aan en overnachten bij gastgezinnen in de omgeving van de parochiekerk *Milosierdzia Bożego* ‘De Goddelijke Barmhartigheid’. Deze parochie is de gastheer voor de Nederlandse Pelgrims in Krakau. Het aanbieden van maaltijden, vriendelijke gezicht is voor ons allen een duidelijk teken dat we met open armen in de gezinnen worden ontvangen.



De eerste Youth-festivals, die overal in de stad plaatsvinden, beginnen in de middag. Om 18.30 uur verzamelen alle pelgrims zich in het Blonia Park aan de rand van Krakau en vindt de Openings-mis van de Wereldjongerendagen plaats. Aartsbisschop en kardinaal Stanisław Dziwisz gaat voor in de viering. De “Wereldjongerendagen” zijn begonnen!



Catechese voor alle Nederlandse jongeren

In de parochie *Milosierdzia Bożego* ‘De Goddelijke Barmhartigheid’ start het Nederlandse catecheseprogramma, dat wordt geopend met een aantal liederen. Mgr. Hendriks heeft vervolgens de eerste “catechese-dag”, waarin hij dieper ingaat op het thema barmhartigheid. Hij houdt een bevlogen verhaal met als titel “Nu is het tijd voor barmhartigheid!”.

In deelgroepen bespreken de jongeren de catechese nog na en kunnen hun eigen verhaal met elkaar delen. De daarop volgende Mis wordt begeleid door onze eigen bisdom-band!

In de middag vertrekken de jongeren naar de stad om deel te nemen aan “youth-festivals” die tot laat in de avond doorgaan. Een grote groep jongeren bezoekt het festival ‘WYD XLT 2016’, wat wordt georganiseerd door de internationale organisatie van “Lifeteen”. Een andere groep vertrekt naar het plein Plac Wolnica waar de band ‘Jacobs Ladder’ in de line-up staat van een youth-festival.



Op 28 juli houdt de jongerenbisschop Mutsaerts, hulpbisschop van het Bisdom 's-Hertogenbosch, zijn catechese over zonde en het sacrament van boete en verzoening. Dit is de tweede catechese. 's Avond is de eerste ontmoeting met paus Franciscus in Blonia park.

De derde catechese voor de Nederlandse jongeren wordt op 29 juli gehouden door Mgr. van den Hende, bisschop van Bisdom Rotterdam met het thema "Barmhartigheid is een echte keuze voor Jezus. Barmhartigheid is daarmee ook hard werken".

In de middag hebben we WJD groepsfoto van alle Nederlanders gemaakt. Ramon Mangold maakt deze prachtige groepsfoto met alle Nederlandse jongeren rondom de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid.

Voettocht en vigilie.

Op 30 juli gaan de Nederlandse jongeren te voet, ongeveer 10 km, naar de locatie waar de avondwake, de overnachting en de slotviering zal plaatsvinden: *Campus Misericordiae*. Er volgt een indrukwekkende avondwake.





Slotviering 31 juli.

Na een prachtige nacht komt Campus Misericordiae langzaam weer tot leven om vervolgens met ruim drie miljoen jongeren en met paus Franciscus de Slotmis te vieren. Een bijzondere gebeurtenis om met zovele hetzelfde geloof te vieren.

Tijdens de preek spreekt paus Franciscus, naar aanleiding van het Evangelie over Zacheüs, over drie obstakels die ons weghouden van een ontmoeting met Jezus. Allereerst voelen we onszelf soms ‘niet waardig’ om bij Hem te komen en maken we onszelf ‘klein van stuk’, net als Zacheüs. Als tweede obstakel schamen wij ons. We moeten onszelf niet wegstoppen “Wees niet beschaamd om alles bij Jezus te brengen in de biecht”. Als derde noemde Franciscus “het gemor van de menigte”. Het vereist moed om een boodschap van hoop en vreugde te verkondigen. Daar roept de paus de jongeren toe op.

Tot ziens in 2019 in Panama

Traditiegetrouw wordt aan het einde van de slotviering van de Wereldjongerendagen bekendgemaakt waar en in welk jaar de volgende Wereldjongerendagen zullen plaatsvinden. De volgende WJD vinden plaats in 2019 in Panama!

Tot slot

Deze viering maakt een einde aan geweldige Wereldjongerendagen. De Nederlandse jongeren verblijven nog één nacht in Krakau. Na een korte Eucharistieviering vertrekken we om 16.30 uur richting Nederland.

Aankomst Sloterdijk/Amsterdam

Op 2 augustus zijn we er al op tijd: om 8.50 uur staan de bussen voor de hoofdingang van Station Sloterdijk in Amsterdam.

Veel ouders, familieleden en Hulpbisschop Hendriks staan de bussen op te wachten. Moe, maar zeer voldaan nemen we afscheid van elkaar!

Zr. Lili



Leiderschap en geloften

Dat was het thema van de bijeenkomst die van 8 tot 13 augustus in ons generalaat in Rome plaats vond. Hiervoor waren alle zusters uitgenodigd, die minder dan zes jaar geleden de Eeuwige Geloften hebben afgelegd en in Europa werken. Van onze provincie waren dat zrs. Suchita en Lili.

De Euro-coördinatrice (Zr. Krystyna) organiseerde deze bijeenkomst, die om de drie jaar plaatsvindt. Ze waren met 22 deelnemers. Zusters die in Europa werken en afkomstig zijn uit Ukraine, Polen, India, Afrika, Indonesië, China en Spanje.

Het programma van de bijeenkomst was opgebouwd rond Psychologie, Leiderschap en de drie Geloften. In toespraken, groepsgesprekken, presentaties, gesprekken in taalgroepen werden deze thematieken besproken.

Zr. Filomena en Zr. Miriam begeleidden ons om ons in deze thema's te verdiepen. Ook kregen ze tijd om iets van de stad Rome te bezichtigen en namen we deel aan de audiëntie van Paus Franciscus. Dat was een mooie en informatieve dag.

Zr. Lili

Terugkoppeling Euro-Assemblee Voor de zusters in Arnoldusklooster en het Retraitehuis

Zusters Francien en Melina werkten samen om een terugkoppeling van de Euro-Assemblee te bewerkstelligen voor de zusters in het Arnoldusklooster. Eerder heeft Zr. Melina een vereenvoudigde “sharing” (delen) gegeven aan de zusters in het Retraitehuis.

Zr. Francien begon door een algemene beschrijving te geven over het hele gebeuren. Ze vertelde over de ‘Pelgrimstocht’ – waarin wij allemaal een creatieve presentatie van onze provincies of regio’s moesten maken en daarna ieder ging kijken en moest opschrijven op een flap de inspiraties die men van de creatieve presentaties kon uithalen. Verschillende uitingen van bronnen van vreugde, van uitdagingen werden uitgebeeld. De workshop gaf een duidelijk beeld over het reilen en zeilen van de zusters waar ze wonen en werken.

De Euro-assemblee werd op 22-27 augustus jl. gehouden in Sulejowek, Polen. Het provinciaal bestuur was voltallig aanwezig. Veertig leden van alle Europese provinciale en regionale besturen waren aanwezig. Deze keer was de Poolse provincie verantwoordelijk voor de organisatie.

Het gekozen thema was: *Leiderschap in een internationale gemeenschap.*
Aan de hand van een powerpoint presentatie, heeft zr. Melina de lezing van Pater Xavier SVD, met ons gedeeld. Sommige belangrijke inzichten of ideeën hierover zijn:

1. Ieder is geroepen om leider te zijn in een internationale gemeenschap.
2. Een leider moet “spirited” oftewel begeistert zijn: enthousiast, geïnspireerd, geanimeerd zijn en met uitstraling. Mensen kunnen vergeten wat je zegt maar niet vergeten hoe je dat zegt. Als je dat met begeestering, met enthousiasme zegt, vergeet men het niet zo gauw.
3. Belangrijk is de relatie.
4. Leiderschap heeft geen betekenis of nut zonder leden/lidmaatschap. Ieder lid, met haar unieke rol in leiderschap, is toevertrouwd met het leven en missie van de Congregatie.

5. Ieder lid heeft een rol en verantwoordelijkheid in een internationale gemeenschap. Intercultureel leven en missie moet een integraal deel van de Vorming van de zusters zijn. Waar staan we dan? Omdat we ons in een snel veranderende wereld bevinden, is het van belang dat we ons/onze zusters in Vorming toerusten met bepaalde vaardigheden als we in het perspectief van een andere cultuur binnentreden.

6. Onze identiteit als leden van de Arnoldus Familie is globaal en planetaire.

De kansen en uitdagingen van het SSpS intercultureel leven kan men zien en ervaren in:

C – Gemeenschappen

F/V- Vorming

S – Spiritualiteit

L – Leiderschap

F – Financiën

Conflict en cultuur:

1. Je kan niet iemands gedrag veranderen in een conflict en vaak kan je de situatie niet veranderen. Maar je kan zelf je gedrag veranderen.
2. Conflict is een cultuur -gebonden patroon van verschillen; het kan expliciet of direct zijn en het kan ook impliciet of indirect zijn.

Sommigen proberen het probleem te dekken door te zeggen; ‘Het is mijn cultuur’. Maar het is niet altijd juist. Want problemen of conflicten in gemeenschappen worden door het karakter van de persoon veroorzaakt of door omstandigheden. Sommigen beweren: conflict wordt veroorzaakt door karakter, door cultuur verschil. In sommige gevallen: 60% karakter- 40% cultuur; 90% karakter en 10% cultuur; soms 50%-50%.

Als leidsters is het van belang dat we leren onze beperktheden te accepteren.

Opbouwen van intercultureel competentie/vaardigheden voor leiders

1. Het vermogen om te schakelen naar een andere cultureel perspectief.
2. Bewust worden dat stereotypes moeten verwijderd worden tot neutrale culturele generalisaties/gedrag.
3. Het vermogen het gedrag aan te passen of te overbruggen naar culturele overeenkomsten of verschillen.

Zr. Dolores Zok, provinciale leidster van Polen, deelde met ons over *verzoening in conflict: persoonlijk-cultureel perspectief*. Ze legde de nadruk op de volgende inzichten:

1. Als SSpS proberen we ons best te doen het vermogen om te kunnen vergeven en het vermogen om vergiffenis te vragen te ontwikkelen en te versterken. Gods droom voor ieder van ons is een vrije mens te worden, om anderen te bevrijden, het leven te koesteren, de waardigheid en schoonheid in mezelf en in de ander te zoeken en ook te koesteren.
2. 70% van onze ziekte wordt veroorzaakt door onze moeilijkheid anderen te vergeven.
3. Nelson Mandela: “Gods droom voor me als een mens is om vrij of bevrijd, niet als een gevangene van mijn pijn, te worden.

Het is een intrinsiek deel van ons leven als mens, als SSpS: te blijven vergeven tot aan de dood toe.

Na deze ppp hebben we ook de vele foto's van de assemblee laten zien.

Zr. Melina



Indonesische Gemeenschap (KKI) in Amsterdam bestaat 35 jaar



De Indonesische gemeenschap in Amsterdam bestaat 35 jaar. Het vieren van deze mijlpaal is op zijn plaats want KKI Amsterdam heeft veel bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van het geloof van de mensen met Indonesische afkomst of achtergrond samen met hun familieleden die hier zijn geboren en getogen. Zij vieren vanaf 17 april 2016 tot en met 2 oktober 2016 met leuke en creatieve activiteiten.

De eerste activiteit rondom de festiviteit ter gelegenheid van 35 jaar KKI Amsterdam was de catechese voor de kinderen van vier en tot met 12 jaar. Deze activiteit werd voor de eerste keer gehouden op 17 april 2016 en de tweede keer op 10 september.

De catechisten werken samen met de KISI. KISI is een katholieke beweging met een oecumenische opdracht. Het is een internationale groep van kinderen, jongeren en volwassenen, die gebruikt maakt van muziek om God te eren en hierdoor God te ontdekken en te ervaren. Zr. Elvira neemt deel aan deze activiteit.



De tweede activiteit was de *Tour Barmhartigheid*. Met de bus betrokken de leden om 08:00 vanuit de parkeerplaats van Hotel Campanile-Amsterdam Zuidoost richting België. Vervolgens bezochten ze Pater Damiaan centrum-Leuven. Tijdens de tour hadden ze een conferentie omtrent het thema “Barmhartigheid” die door P. Ferry Indrianto SSCC, werd gegeven. Om 18:30 uur gingen ze huiswaarts.

De derde activiteit was een sociaal gebeuren. Op 18 september gingen ze naar de congregatie van Moeder Teresa aan de Engellantiersstraat - Amsterdam om te koken en dit voedsel te geven aan de daklozen en thuislozen die daar kwamen. Zr. Lili sloot zich er aan.

Tenslotte vieren we aanstaande 2 oktober 2016 de Heilige Mis met Hulpbisschop Mrg. Johannes W.M Hendriks als de hoofdcelebrant in Titus Brandsma kerk Amstelveen.

Zr. Lili

IN MEMORIAM

“Het enige dat God u vraagt te doen is:
geloven in Hem die Hij gezonden heeft”.

Johannes 6, 28-29

Zuster Palmeria Aleida Johanna Janssen

Geboren : 11-05-1923 Gendt Bisdom Utrecht
Ingetreden : 13-10-1950 Mariabosch Baexem
Eerste Geloften : 02-07-1953 Mariabosch Baexem
Eeuwige Geloften : 02-07-1959 Mariabosch Baexem
Overleden : 03-09-2016 Uden
Begraven : 08-09-2016 Uden

Zuster Palmeria groeide op in een groot gezin: 10 meisjes en vier jongens. Leida was de zesde in de rij. Al vroeg leerde zij mee zorgen en verantwoording dragen en werkte zij als jong meisje in verschillende gezinnen. Op 18 jarige leeftijd droeg zij zelfs de zorg voor vier kleine kinderen, waarvan de ouders in Indonesië waren.

De oorlogsjaren gingen het gezin niet ongemerkt voorbij. Gedurende zes maanden waren haar ouders zes kinderen “kwijt”. Gelukkig hadden ze allemaal een goed pleegadres gehad. De bekende ‘slag om Arnhem’ maakte Leida ook mee. Terwijl de voltreffers haar letterlijk om de oren vlogen, is ze nooit geraakt. Op een wonderlijke manier heeft zij bescherming mogen ervaren. Het vertrouwen in beschermengelen is haar het verdere leven dan ook altijd bijgebleven.



Graag was zij in de verpleging gegaan, maar om gezondheidsredenen kon dat niet doorgaan.

Intussen groeide in haar het verlangen om in te treden in Baexem, waarin haar oudste zus, Zr. Bernalda (geboren 25-03-1917 overleden 25-03-1977 in Bali) haar al was voorgegaan. Na haar eerste geloften volgde Zr. Palmeria de opleiding tot kleuterleidster A en B.

Hoewel ze intrad in een missiecongregatie is zij nooit naar een missiegebied uitgezonden. Haar missietaak lag in Nederland. 25 Jaar heeft ze als kleuterleidster gewerkt in Horn, Belfeld en Tilburg. “Dat werk was al die jaren mijn hobby, de mooiste jaren van mijn leven”, kon ze altijd van harte zeggen. Op creatieve manier wist zij het beste uit de kinderen te halen.

Daarnaast heeft ze binnen de congregatie, vanuit haar groot verantwoordelijkheidsbesef leidinggevende taken vervuld. Door haar rustig karakter kon ze veel situaties aanvaarden zoals die zich aandienen. “Het enige dat God u vraagt te doen is: geloven in Hem die Hij gezonden heeft”, was haar levensmotto. Deze rijkdom werd ons bij haar ouder worden steeds duidelijker. Uit levenservaring wist ze dat ons hart honger en dorst kan hebben naar liefde, vriendschap, aanvaarding. Haar geloof en vertrouwen straalde ze uit in tevredenheid en rust. Hoewel de steeds groter wordende afhankelijkheid niet gemakkelijk zal zijn geweest, wist ze zich rijk door de zorg van allen die haar nabij waren en was daar altijd dankbaar voor.

We danken Zr. Palmeria voor haar ‘zijn’ bij ons. Dat zij nu voorgoed in Licht, Liefde en Vrede mag leven is onze bede en wens voor haar.

Zr. Marie José Geurts



Mededelingen

Vanuit de provincie

- September - In deze maand zijn zrs. Medylyn en Eustokhia begonnen met de Nederlandse taalstudie en zr. Suchita met de opleiding theologie.
- 1 oktober - Provincie Dag. Deze dag staat in het teken van *interculturele ontmoeting van de zusters* in onze provincie.
- 3 oktober - Zr. Melina vertrekt naar India om deel te nemen aan de assemblee voor de Provinciale en Regionale Leidsters van onze Congregatie. Het is een 3-weekse vergadering in Bangalore en zij komt terug op 1 november.
- 20 oktober - Dag van de overledenen. We gedenken, samen met de familie, de overleden medezusters in de laatste 2-jaar.
- 11 november - Leidsters vergadering.
- 26 november - Lezing van pater Kees Maas, SVD, over *Barmhartigheid* voor alle zusters in de provincie.
- 14 december - Kerstviering voor medewerkers, vrijwilligers, leidsters van Arnoldusklooster en het Retraitehuis en het PLT (provinciaal leidsters team).

CONGREGATIONELE RICHTLIJNEN
2014-2020

Communio met God

De kern van onze missionaire gemeenschappen is onze onderlinge verbondenheid te beleven als een gave van de Drieëne God. Hij is de bron en kern van ons leven en onze missie. We proberen steeds meer bewust de Blijde Boodschap te beleven en te delen en daardoor aan anderen door te geven.

Communio met de Gemarginaliseerden en uitgestotenen

Door onze communio met gemarginaliseerden en uitgestotenen gaan we persoonlijk en als gemeenschap onze programma's en activiteiten evalueren en zo nodig aanpassen aan de noden van deze tijd in deze wereld.

Communio met de Schepping

Als trouwe rentmeesters willen we Gods schepping beheren, zodat alle mensen, ook die na ons komen, mogen leven van deze rijkdom. We mogen van zijn rijkdom genieten, maar het is onze opdracht de schepping te behoeden en te bewaren.

Communio met de Congregatie

Als missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest voelen wij ons medeverantwoordelijk met de missie en visie van onze congregatie.

Verzoek: Als u foto's stuurt naar de redactie, graag met verduidelijking.

Uitgever:

Missiezusters Dienaressen v.d. Heilige Geest - Provincie Nederland.

Redactie:

Zr. Monique, Zr. Marie Jose, Zr. Melina Polo, Zr. Lili.

Adres:

Provinciaal Missiezusters Dienaressen v.d. Heilige Geest.
Volkelseweg 30, 5405 Uden.

Wij hopen op medewerking van u allen: als u een bijdrage voor een artikel voor ons contactblad heeft, vragen we het in te zenden vóór 15 november 2016 naar onze e-mail adres: newonderons@gmail.com